

*Aan den geachte Lezer.*

*Ik ben geboren te Schoonhoven in 't jaar 1804. Mijn ouders waren Klaas de Bruin , militair in Nederlandsche dienst , geplaatst bij het 1 Battaillon van Ligne , en Grietje van Merken , echtelieden .In den ouderdom van 4 jaren heb ik mijn moeder door den dood verloren en ben toen door mijn vader verpleegd en opgevoed , wien ik en zijn krijgmanstogten overal gevolgd ben en zijn bezwarenissen daaraan verbonden in ruime mate heb moeten deelen .*

*De stad Vlissingen was onze eerste garnizoensplaats en na een jaar aldaar vertoefd te hebben , vertrokken wij naar 't Fort Breskens .*

*Kort daarop marcheerden wij naar de stad Brussel , al waar ook de Koning , was , en kregen daar inkwartiering bij de Burgerij gedurende  $\frac{1}{4}$  jaar . Toen kwamen de Franschen in ons land en legerden zich op het heivels . 'tWas en da winter.*

*Opgerukt naar den vijand legerden wij ons in de Kerk te Schelluinen en bleven aldaar 3 maal 24 uren opgesloten , zonder de wapens af te leggen.Gedurig naar boven geklommen en de pannen van het dak genomen om den vijand te verkennen zag men ten laatste de Franschen in de nabijheid en dadelijk werd bevel gegeven om de kerk te verlaten en de vijand aan te tasten .*

*Al spoedig kwam het tot een treffen .*

*De strijd was zoo hevig , dat er een menigte dooden en gekwetsten vielen. Onder de laatste bevond zich mijn vader : een kogel had zijn borst getroffen . Er was geen hulp in de nabijheid dan die van zijn dochter , zijn jeugdig kind . Ik sneed den kogel uit de wonde en verbond die met de weenige bij mij hebbende hulpmiddelen . Mijn vader nog vol moed zijnde verzaakte ook toen nog zijn plicht niet , maar vuurde nog zoo goed hij konde , zelfs bij aanhoudend bloedverlies waarvan zijn kousen overliepen .Ik zijn kind , was , de eenige bijstand en troostes in zijn lotgeval . De Franschen vlugttten , maar riepen wraak bij hunne wederkomst . Doch wij riepen Oranje boven ! en werden door de inwoners van Gorinchem als in triomf ingehaald en door hen als hunne verlosser begroet.*

*Kort daarna vertrok het bataillon naar Deventer en is mijn vader bij de veteranen ingelijfd en naar Den Helder geplaatst. Aldaar heeft hij zijn dienstjaren geëindigd en is op voorspraak van den Graaf van Limburg Stierum , als belooning voor 40 jarige getrouwe dienst, gepensioneerd .Gebukt onder de last der jaren en verzwakt door de uitgestane vermoeijenissen en de bekomen wonde , hebben vader en kind zich met er woon begeven naar Dockum alwaar hij is gestorven.Bij onze aankomst alhier was ik 14 jaren oud .Op mijn 18 jaar begaf*

*ik mij in het huwelijk met Johannes Kramer met wien ik tot aan zijn dood een eerbaar leven in wederzijdsch genoegen geleid heb. Na den dood van mijn man miste ik mijn bestand en moest ik bijstand vragen om te kunnen leven .Als lidmaat der kerk aangenomen door den weleerwaarden Heer Hugenholtz Predikant al hier en op diens voorspraak , hebben de Deakenen alhier mij de gevraagde hulp wel willen verlenen .Mijn wekelijksch onderstand bedroeg 85 cents en een halfbroer met 15 gulden tot de huishuining alles uit aanmerking van mijn voortdurende sukkelachtige toestand . Ook ontvoing ik 's winters 7 ton turf en werd ik bij buitengewone bedeling nimmer buitengesloten. Elf jaar heb ik deze gunst genoten tot op de maand October jl . wanneer de Heeren Deakenen uithoofde den ongunstigen staat hunnen fondsen , mij aan de Armvoogden alhier ben overgedragen . Eenige weken heb ik van die administratie een verminderd bedrag van onderstand genoten tot op de som van per week Een gulden .Deze vermindering heb ik mij in mijne behoefte moeten getroosten , in de hoop op mogelijke verhooving .*

*Doch helaas ! in plaats daarvan krijg ik van Heeren armvoogden het berigt dat de heeren Armvoogden te Schoonhoven mij slechts 50 cents hulp p.w.zonder meer willen verlenen .Dit maakt mij geheel verslagen en radeloos .Ik ben immer in zwakken toestand en gedrongen medicijnen te gebruiken . Mijn wil is goed , maar mijn zwakheid bij hooge jaren laat het niet toe om van belang te kunnen verdienen. Bovendien moet ik per week 75 cents aan huishuur betalen .Mijn tegenwoordige toestand mag ik dus met recht beklagenswaardig heeten . Geen middelen , geen voorraad , een volkomen ongenoegzame bedeeeling .*

*Mijn goede levensgedrag hoop ik bij ieder die mij kent met voldoende blijken te hebben gestaafd .Ik ben Lidmaat der Herv. Kerk alhier en hoop het te zullen blijven , tot aan mijn einde . Het uiterste zou moeten gewaagd worden om zooals de armvoogden te Schoonhoven verlangen , deze stad te verlaten. 50 jaren heb ik in Dockum eerzaam geleefd.Die plaats waar de asch mijns vaders rust, blijft mij dierbaar .Daar hoop ik zonder kommerij en ellend ,zoo't mogelijk is , te sterven.*

*Dockum 15 maart 1868*

*Angenita De Bruin.*

